



Patroonsheilige- en teerdag van Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

Sint Sebastiaan was een christen en martelaar uit de derde eeuw na Christus. Hij was onder keizer Diocletianus leider van de praetoriaanse garde. Hij viel in ongenade bij de keizer, nadat die ontdekte dat hij christen was. Soldaten arresteerden hem en doorzeefden hem met pijlen. Volgens een ander verhaal werd hij naakt aan een boom gebonden.

Sint Sebastiaan is de beschermheilige van (boog)schutters. Ons gilde is naar hem vernoemd; hij is onze naamsheilige.

Zijn naamdag is 20 januari, de dag waarop hij stierf in het jaar 288. Deze dag is tevens een zogenaamde merkeldag (volksgeloof) met als weerspreuk: *Vriezen op Sint Sebastiaan, is op Lichtmis gedaan.*

Op de zaterdag het dichtst bij 20 januari vieren we zijn naamdag en hebben we tegelijkertijd de jaarlijkse teerdag.

Teerdag is een oud gebruik dat stamt uit de tijd dat gilden een keer per jaar de pot verteerden. Oorspronkelijk is het een jaarlijks feest waarop leden een maal krijgen op kosten van de kas, gevuld door boetes en andere opbrengsten.

Teerdag was en is voor een gilde een belangrijk moment; het is voor ons een feestdag.

De opzet en het programma van die dag heeft veel van de oorspronkelijke elementen behouden en ziet er tegenwoordig ongeveer zo uit.

's Morgens om 08.15 uur ontvangen hoofdman en rentmeester de leden met een kopje koffie in het gildehuis (De Beurs) voor het tekenen van de presentielijst.

Om 08.45 uur vertrekken we in optocht met vliegend vaandel en slaande trom naar de St. Petrusbasiliek om deel te nemen aan een Heilige Mis in de straalkapel van ons gilde. In optocht gaan we rond 10.00 uur terug naar het gildehuis. Daar genieten we met onze gasten samen, waaronder de Vrienden van het gilde, van koffie met iets erbij.

Dan is het tijd voor de koffietafel (hoe anders in Brabant). Hieraan nemen alleen de gildeleden en de bijzondere leden deel. Met een goedgevulde maag gaan we broederlijk 'buurten en kaarten' oftewel gezellig kletsen, rikken, bridgen of zoiets. Net wat je wilt. Met de start van een feestvergadering stopt het buurten. Omdat we dan eventuele nieuwe leden ceremonieel installeren, jubilarissen huldigen en leden die zich bijzonder verdienstelijk maken bedanken. Daarnaast is er altijd nog een activiteit. Dit kan zijn een lezing over ons roemrijk verleden, maar ook iets ludieks. Bij de feestvergadering mogen gasten zijn. Met name familieleden van de nieuwe leden en jubilarissen.

Dan is het weer hoog tijd voor wat gildebroeders graag doen: buurten met elkaar of toch nog een kaartje leggen en tegelijkertijd buurten. Wacht ik vergeet iets te melden namelijk dat al bij de feestelijkheden, het buurten en kaarten een drankje hoort. Want dat maakt per slot van rekening dorstig.

De middag ronden we tegen 17.00 uur af om aan tafel te gaan voor de avondmaaltijd. Veel van de programmadelen staan uitdrukkelijk in de Caert (statuten) van gilde Sint Sebastiaan. Dat geldt eveneens voor het laatste onderdeel: de rondgang. De rondgang houdt in dat het gilde zich laat zien in het dorp door het bezoeken van een of meer van cafés die in het verleden gildehuizen waren. Het blijft dus tot laat een mooie, feestelijke dag, zo'n teerdag.



